

INHOUD



ONTDEKKEN 6

Welkom in Canada.....	8	Reisroutes.....	26
De parels van Canada.....	10	Veelzijdig Canada.....	38
Zicht op Canada.....	14	Jaaroverzicht van Canada.....	64
De regio's van Canada.....	16	Een korte geschiedenis.....	66

BELEVEN 72

Vancouver.....	74	Montreal.....	238
Vancouver Island.....	92	Quebec City.....	260
British Columbia Interior.....	110	Quebec Province.....	276
Canadian Rockies.....	128	The Maritimes.....	304
The Prairies.....	148	Newfoundland en Labrador.....	332
Toronto.....	178	Yukon.....	350
Ontario.....	200	Northwest Territories en Nunavut.....	360

WEGWIJS 378

Voor vertrek.....	380	Register.....	388
Canada onderweg.....	382	Nuttige uitdrukkingen.....	397
Praktische informatie.....	386	Dankbetuiging.....	398

WELKOM IN CANADA

Hoog oprijzende, met sneeuw bedekte bergen en ruige kustlijnen. Uitgestrekte arctische vlakten. Levendige kosmopolitische steden, intense ijshockeywedstrijden en suikerzoete ahornsiroop: dit enorme land heeft het allemaal. Wat het doel van uw reis naar Canada ook is, deze Capitoel Reisgids is uw perfecte reisgezel.

Canada is gigantisch groot: het land strekt zich uit van de Amerikaanse grens tot aan de Noordelijke IJszee. Slechts 10 procent van het land is bewoond. De rest bestaat uit onge-repte wildernis, waar de glinsterende gletsjers, spectaculaire zeegezichten en bossen blijven fascineren. Verken de wandelpaden onder de besneeuwde toppen, kano over een-zame rivieren of reis naar het poolgebied voor het unieke noorderlicht. Het dierenleven is al even indrukwekkend als het landschap – van springende walvissen tot grizzlyberen. Ook de stedelijke gebieden zullen niet teleur-stellen. Elke stad heeft zijn eigen sfeer, van het Franstalige Quebec tot de levendige multiculturele wijken van Montreal en van

de spiegellende wolkenkrabbers van Toronto tot de bedrijvige drukte van Vancouver. Rond deze steden wachten aantrekkelijke stadjes in Franse stijl, kleine inheemse gemeenschap-pen en charmante vissersdorpen. Overal zult u kunnen rekenen op een typisch Canadees gastvrij en hoffelijk onthaal. De immense omvang van Canada en het enorme aanbod aan adembenemende erva-ringen kunnen overweldigend lijken. In deze Capitoel Reisgids is het land ingedeeld in overzichtelijke regio's, inclusief gedetailleerde routes, tips van experts en kleurrijke, uitge-breide kaarten. Zo wordt het gemakkelijker om een keuze te maken, of u nu voor een weekend, een week of langer naar Canada reist. Geniet van het boek, geniet van Canada.



1



2



3

① Grizzlybeer in de bossen van British Columbia.

② Wolkenkrabbers in het centrum van Toronto.

③ Ruige bergen, weer-spiegeld in Moraine Lake in Banff National Park.

DE PARELS VAN CANADA

Uitgestrekt, dynamisch en adembenemend mooi - het op een na grootste land ter wereld biedt eindeloos veel mogelijkheden. Iedere Canadees zal een andere reden noemen om zijn land te bezoeken. Dit zijn enkele van onze favorieten.



1 DE ROCKIES

Hoog oprijzende pieken, kristalheldere meren en uitgestrekte bossen, de betoverende Canadese Rockies (blz. 128) nodigen uit tot skiën, hiken en vooral genieten van de vergezichten.



3 WALVISSEN SPOTTEN

Een walvis die hoog uit het water springt, een moeder die met haar kalf door de golven klieft - zowel aan de westkust als aan de oostkust vertrekken schepen voor walvisexcursies.



HET NOORDERLICHT 2

Dit magische lichtverschijnsel staat bij veel reizigers hoog op het verlanglijstje. Goede locaties zijn Churchill (blz. 177), Yukon (blz. 350) en de Northwest Territories (blz. 360).

FASCINERENDE STEDEN 4

De Franse flair van Montreal (blz. 238), de wereldse vibe van Vancouver (blz. 74) en de multiculturele energie van Toronto (blz. 178) contrasteren sterk met de weidse landschappen.



SPECTACULAIRE TREINREIZEN 5

Geniet van de herfstkleuren vanuit de Algoma Central Railway, de ongerepte wildernis vanuit de Polar Bear Express of de besneeuwde toppen vanuit de Rocky Mountaineer (blz. 384).



POUTINE 6

Knapperige friet, cheese curds (stukjes kaas) en dikke jus: dit eenvoudige fastfoodgerecht is afkomstig uit Quebec, maar is in het hele land uitgeweid tot een klassieker.



Horseshoe Falls

De Horseshoe Falls, op de grens van Canada en Amerika, is de grootste van de drie watervallen die samen de Niagara Falls vormen. Het is ook het belangrijkste natuurspektakel van het land. Kom tussen april en oktober, als het waterniveau op zijn hoogst is. Kies dan voor een spectaculaire boottocht naar de voet van de waterval (blz. 204).

→
Natuurgeweld van de Horseshoe Falls bij zonsopgang



TOP 4 LOCATIES VOOR HET NOORDERLICHT

Churchill

Een van de beste plekken ter wereld om het lichtspektakel te zien (blz. 177).

Yellowknife

In deze stad hebt u 28 weken per jaar kans op poollicht (blz. 364).

Muncho Lake

Dit meer zorgt voor unieke reflecties van de lichtshow (blz. 126).

Melfort

Vanwege de grote kans op noorderlicht noemt dit stadje in Saskatchewan zichzelf 'City of Northern Lights'.

CANADA EN ZIJN NATUURWONDEREN

De enorme omvang van Canada betekent een grote variatie aan landschappen en de aanwezigheid van enkele van de spectaculairste natuurwonderen ter wereld. Van de herfstkleuren van de bossen tot ijzige gletsjermereën en machtige bergguggen - in elk seizoen is de natuur even indrukwekkend.



De Great Lakes

Vanwege de hoge golven en stevige wind doen de meren Superior, Michigan, Huron, Erie en Ontario aan als binnenzeeën. Met elkaar bevatten ze genoeg water om Canada onder water te zetten. Lake Superior (blz. 234) is het grootste zoetwatermeer ter wereld. Verken het meer vanuit een kajak of wandel langs de ongerepte oevers.

←
Gouden herfstkleuren langs de bosrijke oevers van Lake Superior

Canadian Rockies

Sommige toppen van de Canadian Rockies zijn zo hoog dat er altijd sneeuw ligt. Deze majestueuze bergketen telt 50 toppen van meer dan 3000 m en omvat vijf nationale parken, waarvan vier de status van UNESCO Werelderfgoed hebben (blz. 129).

→
Besneeuwde toppen bij zonsopkomst in Kananaskis Country, Alberta



Regenwoud

De groene kustlijn van British Columbia (blz. 104) bevat bijna een kwart van al het gematigde regenwoud ter wereld. Wandelen over de bospaden of vanuit een auto op de panoramawegen, overal hebt u kans op een ontmoeting met wild, van zeearenden tot poema's, wolven en beren.

→
Weelderige, oeroude regenwouden in Cathedral Grove in het MacMillan Provincial Park op Vancouver Island





BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-MONTRÉAL

📍 D2 📍 110 rue Notre Dame O 📍 Place d'Armes 🕒 Ma-vr 8.00-16.30 (za tot 16.00), zo 12.30-16.00 uur 🌐 basiliquenotredame.ca

Midden op de met kasseien bestrate Place d'Armes pronkt de Basilique, de imposantste katholieke kerk van Montreal. Het is een van de bekendste bezienswaardigheden van de stad, met bijna een miljoen bezoekers per jaar.

De huidige basiliek werd in 1829 gebouwd op de plek van een kleinere, 17de-eeuwse kerk. De Amerikaanse architect James O'Donnell overtrof zichzelf door een enorme overwelfde ruimte te bouwen, de eerste neogotische kerk van Canada, met 3000 zitplaatsen in het schip en op de galerijen. De beide torens, 69 m hoog, zijn vanuit het hele historische centrum te zien. Rond 1875 werd het interieur op schitterende wijze opnieuw ingericht met kunstig houtsnijwerk van Victor Bourgeau.

Het schip wordt verlicht door een roosvenster onder een azuurblauw plafond.

Het hoofdaltaar wordt omgeven door verfijnd houtsnijwerk.



Het retabel is de blikvanger in het schip.

De beeldhouwde kansel is een werk van Philippe Hébert.

← De indrukwekkende stenen voorgevel van de Basilique



↑ Blauw en goud domineren het interieur van de basiliek

De twee statige torens



Het Vieux-Séminaire uit 1685 is het op een na oudste gebouw in Montreal.

Het pijporgel werd in 1891 gemaakt door de bekende orgelbouwer Casavant.

De glas-in-loodramen werden in 1930 geïmporteerd uit Limoges en tonen scènes uit de geschiedenis van Montreal.

↑ Doorsnede van de Basilique Notre-Dame-de-Montréal

